

# VERSLAG PUZZELRIT 2021

**H**et mocht eindelijk weer. De uitgestelde puzzelrit van 2020 is gehouden op 21, 22 en 23 september 2021. Vanaf 15.00 uur aankomst in Hotel 'De Schildkamp' in Asperen. Mooie ruime kamers en goede bedden. Om 17.00 uur welkomstdrankje, uitleg over hoe laat ontbijt, start puzzelrit en gezellig kletsen over de 2 afgelopen jaren. Er waren 32 deelnemers verdeeld over 13 teams. Mooi aantal na een jaar uitstel door covid-19.

Om 19.00 uur een prima verzorgd en heerlijk buffet. Na het eten en gezellig gepraat ging iedereen zich slapend voorbereiden op de puzzelrit. De volgende ochtend vroeg op voor goed verzorgd ontbijt. Om 9.30 uur was de uitleg van deel 1 van



de rit. 10.00 uur gingen we van start.

Het weer was prachtig. Jassen en vesten konden uitblijven en van sommige auto's ging het dak eraf.

De rit ging over de smalle Linge dijkjes en door dorpjes als Leerdam, glasblazerij die 'onder vuur' werd genomen, Acquoy ('akwooi'), Rhenoy, Beesd, Tricht, Buurmalsen op weg naar onze lunch in Buren.



Onderweg moesten we meermaals parkeren om vragen op de gebouwen op te zoeken en te beantwoorden. Er waren o.a. molens, ankers,



kanonnen en scheve kerktorens die in de vragen verwerkt waren.

Er moest ook een foto gemaakt worden, van een mooi moment tijdens dit deel van de rit. En vooral genieten van de prachtige omgeving met zijn water, slingerende weggetjes en boomgaarden met appels, peren en walnoten/okkernoten.



Bij 'De Hofhouding' in Buren was een lekkere lunch met soep brood en kroket. In afwachting van de kroket werd deel 2 van de rit uitgedeeld. Er kon gelijk begonnen worden met het maken van een limerick. Hierin moest 1 van de gepasseerde dorpjes voorkomen. Na een wandelingetje door Buren voor de spijsvertering en enkele vragen beantwoorden, ging de rit weer verder. Ook nu weer een mooie slingerende tocht aan de andere kant van het water. Hele enge smalle dijkjes (hopen dat er geen tegenliggers waren) en prachtige uitzichten.

Rond 17.00 uur waren alle puzzelaars binnen en kon het beoordelen van de vragen, foto's en limerick beginnen. Na ruim een uur bloed, zweet en tranen was het zover. Arie, Ynze en Yvonne kwamen met het verlossende woord.



Een leuke compilatie van de foto's en gedichtjes. Er waren veel mooie foto's bij. De winnaar was de foto bij een kunstwerk van glasresten en beton bij het Glasmuseum. De winnaars zijn Martin en Hanneke Snel.

Ook alle limericks waren zeer geslaagd. Er is een gedeelde eerste plaats voor Willem en Karin van Dieijen



Er was een meisje in Buxen.....  
die stond door het raam te pld pluren  
Naar een man in een lange rijkjas  
die deed in de kerksteeg een grote plas...  
Daarna ging de gevel verdere.....

en Adri en Gina Schippers



Bij de Puzzelrit rond de Linge  
Stond Hanneke haar bloes op springen  
Daarom is ze in de 'Jssalon in Beest  
Snel naar de W.C. geweest  
He He, nu kon ze weer om de prijzen dingen

De winnaars van de puzzelrit zijn Bert en Mariken Giebel. Zij gingen naar huis met de wisselbeker, een prachtig Leerdams glaskunstwerk en de opdracht voor een mooie puzzelrit uit te zetten voor volgend jaar. Het hotel, het eten en de tocht werden zeer gewaardeerd door de gasten. Het waren 3 fantastische dagen en zoals mijn lieve oude stoere mams altijd zegt als het goed is. 3 dagen met een gouden randje.

Arie, Ynze en Yvonne, ik denk dat ik uit aller naam spreek, bedankt voor de mooie tocht en het vele werk dat jullie eraan gehad hebben. Hulde en applaus.

Bert en Mariken succes met de voorbereidingen voor de volgende rit en hopelijk tot volgend jaar.

Nelly Bunschoten