

# VERSLAG PUZZELRIT 2019

**D**e jaarlijkse loods puzzelrit werd dit jaar gereden in de Brabantse Kempen. Daartoe begaven we ons op dinsdag 10 september richting Brabant, naar de gemeente Diessen-Baarschot (nooit eerder van gehoord) waar we incheckten bij Auberge De Hilver. Deze Auberge is gelegen op het kleinschalige park Landal Duc de Brabant. Alle 22 deelnemers hadden deze keer voor twee nachten geboekt zodat het vanaf het eerste moment gezellig verpozen was met elkaar. De sfeer zat er meteen al goed in, mede door het gezellige terras, het mooie weer, de Brabantse gastvrijheid van het personeel en de nodige versnaperingen werd het een erg leuke middag en konden we na te zijn opgefrist in de prachtige kamers ons opmaken voor het diner dat om 1830 uur zou aanvangen. Het twee keuzen-en driegangen diner viel in het geheel niet tegen en er werd behoorlijk geanimeerd met elkaar gesproken. Na afloop verdween uiteindelijk iedereen naar de kamer om Chinese brieven te schrijven.



## Woensdag, dag twee.

Na een prima ontbijt kregen we van Thom en Arlène instructies voor de te rijden rit. Al eerder was aangegeven dat de puzzelrit beslist geen race is. De bedoeling van de rit is om er een gezellige en 'ontspannen' dag van te maken en al cruisend

de omgeving te ontdekken waarbij je langs diverse bezienswaardigheden in een stuk Brabants land zou komen. Onderweg zouden er tijdens de route diverse vragen beantwoord moeten worden die punten zouden opleveren zodat uiteindelijk een winnaar bekend gemaakt kon worden. Nadat we de routebeschrijving voor de morgen hadden ontvangen tezamen met enkele versnaperingen voor onderweg vertrokken we rond de klok van 10 uur. De route had als titel de acht zaligheden van Brabant waarmee

bedoeld worden de gemeenten Netersel, Hulsel, Reusel, Eersel, Duizel, Knegsel, Wintelre en Steensel. Al deze dorpen behalve Steensel hebben we doorkruist. Onderweg werden zoals gezegd diverse



vragen gesteld over de vele bezienswaardigheden die we tegenkwamen. Vragen over een kapel van O.L. Vrouw van Scherpenheuvel, een beeld van pater Pio, een observatiebunker van de Duitse Luftwaffe, de buntsteker een oud beroep van bezemmakers, de grote en kleine



cirkel gecreëerd tijdens de aanleg van de Peelse Heide, een Januskop midden in het bos, talloze varkenshouderijen. Kortom te veel om op te noemen.

Uiteindelijk kwamen we op de markt van Eersel terecht waar we in de gezellige uitspanning 't Menneke konden uitrusten van de doorstane emoties en ontberingen waarna we tijdens het nuttigen van een oergezellige en goede Brabantse lunch langzaam weer op krachten kwamen om het tweede deel van de rit te kunnen rijden. Eerst nog wandelend (om het eten te laten zakken denk ik) wat vragen op de markt beantwoorden voordat we - na afscheid genomen te hebben van het mooie beeld van de contente mens 't menneke - verder gingen per automobiel.





Ook dit deel van de rit was prachtig, mooie bosweggetjes, prachtige vergezichten over groene weilanden enz enz. Ook nu weer vele vragen over o.a. het wapen van Eersel, een eeuwenoude grafheuvel, een kapel, een oorlogsmonument, welke wereldrecords het

kleine dorp Winterle heeft (langste waslijn en langste ballonnenlijn ter wereld resp 24741 meter en 5040 meter met 56400 ballonnen) enz. enz. Zonder deze puzzelrit zou je dat allemaal nooit geweten hebben.



Rond 1530 uur was iedereen weer aangekomen in de Auberge en werden de antwoorden gefatsoeneerd op de antwoordbladen waarbij diverse pogingen werden gedaan de ontbrekende antwoorden alsnog te verkrijgen. Er werd daarbij niet geschroomd om foute antwoorden te verstrekken. Arlène en Thom hadden even tijd nodig om de resultaten te beoordelen en nadat iedereen weer voorzien was van een gevuld glas besprak Thom de hele rit van A tot Z. Schrijver dezes had de twijfelachtige eer om samen met zijn levensgezellin de poedelprijs in de wacht te slepen, maar het gelegenheids team Arie

Vuurens en Ynze Kuiper wist met "ruime voorsprong" de eerste prijs met een mooie beker te bemachtigen waarmee hen eeuwige roem ten deel viel. Ook een tas met lokale producten en een mooie fles hoorde erbij.



Toen werd het tijd Thom en Arlène in het zonnetje te zetten voor hun tomeloze inzet bij het in elkaar draaien van deze mooie rit en alles wat er omheen geregeld diende te worden.

De onvolprezen Jan van der Meij had er voor gezorgd dat Thom een fles en Arlène een mooie bos bloemen kreeg waarbij ze uitvoerig werden bedankt. Na wederom een zeer geslaagd diner dook iedereen al snel weer de koffer in om bij te komen van alle indrukken van die dag.

Toen op dag drie iedereen wederom van een heerlijk buffetontbijt had genoten werd het tijd om de koffers te pakken, uit te checken en afscheid te nemen van elkaar. Het waren drie geweldige dagen, georganiseerd door de kanjers Thom en Arlène waarvoor



nogmaals dank. Hopelijk zijn soos leden enthousiast geraakt door dit verslag zodat bij een volgende editie van de puzzelrit de groep deelnemers spectaculair uitgebreid wordt.

John van Leeuwen

### Terzijde:

De gezellige en zeer effectieve loodsen conditietraining, elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur te Hoogvliet, heeft nog plaats voor enkele sportievelingen.