

MPM28, VOOR EN OM PAMPUS

Drie keer een rondje om Pampus in één weekend, tweemaal op zaterdag en een laatste keer op zondag, is het concept van MuidenPampusMuiden.



De traditionele afsluitende race van het seizoen sloeproeien 2019. Een race van 7,5km waar maximaal 120 sloepen aan mee kunnen doen. Met op de zaterdagavond een geweldig feest. Hier wil iedere roeier wel bij aanwezig zijn. Om hiervan zeker te zijn moet de roeisloep in zijn klassement in de top 6 staan. Zo niet dan kunnen de overgebleven plaatsen bemachtigd worden door op een bepaalde dag op een bepaalde tijd precies op het juiste moment via de computer de aanvraagknop in te drukken en hopen dat je sneller bent geweest dan al die anderen. Hoe verzin je het, zo'n systeem?! Gelukkig is ons opperhoofd hierop getraind en konden we zoals de voorgaande jaren een plekje bemachtigen. Zo ook onze collega's IJmond die met de Laura G waren ingeschreven voor dit sportieve weekend. Ons doel was gezet.



Vrijdagmiddag, op het moment dat het begon te regenen en alle wegwerkzaamheden werden gestart reizen wij met het team en de Lootsman op sleeptouw naar Muiden. Na drie

uur filerijden liet het kranen niet lang op zich wachttten en konden we onze accommodatie voor het weekend gaan opzoeken in de jachthaven. De Allure, een zeilklipper uit 1911 welke mooi is verbouwd als charterschip waarop we samen met het roeiteam uit het Zeeuwse Tholen verbleven.



De zaterdag moest er twee keer op Pampus worden geroeid. De Lootsman met startnummer 148, zag de Laura G, startnummer 146, met één minuut voorsprong starten en ging er daarna achteraan.

Met 20 knopen wind in de rug was het stuk naar Pampus geen probleem en vlogen we de eerste kilometers zelfs onze concurrent voorbij. Alleen na het rondenvan het eiland werd het behoorlijk knobbelig en waren het pittige kilometers terug naar de haven. Met rondes van 52.39 en 59.23 konden we zeer tevreden de zaterdag gaan afsluiten en een extra biertje drinken met onze 020 collega's die met 1.01.35 en 1.03.55 waren gefinished.



Op de zaterdagavond is er traditiegetrouw een feesttent voor alle 1200 roeiers met een gezellige band, waarbij de seizoensprijzen en extra HT startbewijzen worden overhandigd. Het was een super gezellig feest waarbij alle pijntjes van de race snel waren vergeten...

Tot de zondagmorgen, waar er bijtijds moest worden opgestaan. Het 'voor Pampus liggen' moest worden omgezet in een laatste 'rondje om Pampus' roeien. Dat valt nog niet mee kan ik u zeggen. Maar met gelukkig een stuk minder wind, haalden we in een mooie tijd van 46.44 de eindstreep waarna het tijd was voor opruimen en de Lootsman terug op de trailer richting thuishaven. Als roeiploeg kunnen we terugkijken op een geweldig gezellig en sportief seizoen zoals een ieder heeft kunnen lezen in alle afgelopen Voortvarend uitgaven.



En mocht u zich afvragen hoe het met de prijzenkast staat? Ook dit jaar namen we weer een beker mee naar huis.

Volg ons en lees onze verhalen direct via FB, Roeiteam Loodswezen Rotterdam Rijnmond, @Loodswezen.Lootsman



Of geef je gewoon op als roeier en kom ons team versterken en beleef onze roeiavonturen mee! Het seizoen start weer in april, tot die tijd trainen we zolang het kan op het Brielse Meer en doen we het nodige onderhoud.

Tot dan!

Namens het Roeiteam Rotterdam Rijnmond,
Brian Schillemans