

VERSLAG VAARTOCHT POLLUX (2)

ZATERDAG 20 JULI 2019

Ook dit jaar was het weer zo, de Loodsboot vaardagen. Op vrijdag de Pollux ophalen vanuit Vlissingen. Onze vaste verstekeling Max Loos was ook weer van de partij. Onder het genot van de koffie kwamen de nodige oude verhalen van toen uit de doos. Eenmaal aangekomen in Hoek v Holland onder de deskundige navigatie van onze party stuurman Fagir (die ook nog een stagiaire begeleidde) werd het schip afgeladen met lekkere hapjes en drankjes door Jan v/d Meij en zijn crew van de sociëteit.

Stoelen en tafels en de extra veiligheidsmiddelen kwamen ook aan boord, immers er waren voor al de vaardagen weer een boeking van 100 passagiers. Zaterdag mocht Bert Giebel aan de eerste tocht beginnen. Met regen die ochtend kwamen de eerste



mensen met een goede humeur aan boord. Een handje van de Kapitein onder een paraplu zagen de meesten de humor van in. Gauw aan boord van de Pollux om een bakje koffie met een plakje cake te scoren. Dit jaar was de reis oud Rotterdam en daarna het nieuwe Rotterdam (Maasvlakte 2).

Met een hok vol boven in de brug rond de 65 man begonnen we aan de reis. Naarmate de regen afnam werd het rustiger op de brug zodat ik voor de eerste keer weer Bert zag. We gingen langs de Botlek, Waalhaven richting de Erasmus brug. De mensen hadden het naar hun zin, onder het genot van een drankje en een borrelhapje werd er bijgepraat wat ze het afgelopen jaar hadden meegemaakt. In de middag werden er soep en broodjes geserveerd. Later op de dag konden ze nog een bakje thee met een krentenbol krijgen. Ook op de terugreis naar



de Maasvlakte bleef de regen parten spelen. Dit had als resultaat dat de brug weer vol speelde met de gasten, immers men wilde niks missen van het uitzicht van de haven. Voeg hier nog een 3 mans bandje bij en we hadden de brug omgetoverd naar een maritiem theater waar voluit liedjes werden meegezongen. Veel respect dat Bert onder deze zware omstandigheid ons veilig naar onze volgende bestemming had genavigeerd.

Eenmaal aangekomen bij de tweede Maasvlakte hebben we nog als de kers op de taart met de jollen gevaren. Een hele ervaring voor een ieder die zijn meegegaan, lachen en schreeuwen over het water. De dankbaarheid die je dan krijgt van de gasten is het waar deze dagen om draait.

Om 16.00 uur werd door onze party stuurman Fagir "de laatste ronde van de bar omgeroepen". Het was vanaf het vertrek tot de aankomst een grandioze dag geweest. Met Jan v/d Meij bij het einde van de gangway die handenschuddend de dankbaarheid van onze gasten in ontvangst mocht nemen waren ook deze dagen weer geslaagd. Ik mag mijzelf rijk rekenen dat ik deze dagen met de bemanning en de vrijwilligers van de sociëteit deze dagen weer mocht vervullen. Ook voor de andere 2 dagen Sebas en Jenny en de mannen vanaf de wal bedankt voor jullie inzet.

Misschien tot volgend jaar weer?
Ron Barzilay