

ROEIEN - MEMORIAL REGATTA

MET MILITAIRE PRECISIE OVER DE MAAS

Op 11 mei jl. hebben we met onze Lootsman meegedaan aan de 14th of May Memorial Regatta te Rotterdam. Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Dutch Marines Rowing Challenge. Plaats van alle actie was het Boerengat en de Nieuwe Maas.

De doelen van deze wedstrijd:

Het herdenken van 14 mei 1940.

Herinneren van het verzet van de Mariniers die dagen.

Aandacht aan verbondenheid tussen de Mariniers en stad Rotterdam.

Steun voor buddy's in nood (mariniers/politie agenten met PTSS).



Na het bestuderen van een draaiboek van 17 pagina's en het weerbericht, bestond de bemanning dit keer uit: Guus, Bert, Stephan G., Willem, Brian, Martin, Hein, Reinier en Erik.

Uiteraard moest eerst de boot te water, trailer gewoon parkeren en niet betalen (politie deed mee, rest was elders in de stad of ziek volgens de oud-Mariniers). Ligplekje gezocht en afgemeerd, ingeschreven en aan de koffie.



Na het palaver moesten alle roeiers in de sloepen plaatsnemen voor het officiële programma. Toespraken van de burgemeester en commandant van de van Ghent Kazerne. Daarna alle "riemen op" voor de zeer indrukwekkende 1 minuut stilte. Ook alle supporters, jong en oud, waren onder de indruk.

Na het 1e startschot, gelukkig een losse flodder, door burgemeester Aboutaleb, vertrokken alle 32 sloepen na elkaar voor de 16,65 km (1665 het oprichtingsjaar van het Korps Mariniers) over de Nieuwe Maas.

Eerst in de afvaart tot de welbekende "Ballentent", oversteken en in de opvaart onder de bruggen door, waar zo fel gestreden is door de Zwarte Duivels.



Daar was onze strijd met de elementen en andere sloepen eigenlijk helemaal niks bij.



Door het Zuiddiepje tot boven de van Brienoordbrug, weer oversteken en in volle vaart met de eb mee terug naar het Boerengat.

En toen faalde de militaire precisie. De meeste van de Mariniers

zijn ook al een tijdje uit dienst. Finish was nergens te bekennen en de tijdwaarneming had blijkbaar andere dingen aan het hoofd.

Op de uitslag kwamen we eraf met een roeitijd van 2u35m. Zelf hebben we die geklokt op ongeveer 1u50m, wat een 5e tijd zou zijn. Gelukkig telt deze wedstrijd niet mee in het klassement van dit jaar en waren er andere zaken veel belangrijker, zoals geld ophalen voor de Buddy's in nood.



Na afloop smaakte het gerstenat goed en hebben we de dag afgesloten met het verwennen van de inwendige mens. Supporters, bedankt voor de aanmoedigen !!!

Hopelijk blijft dit evenement nog lang bestaan (zie artikel).

Met sportieve roeigroet, Bert Giebel, dit keer weer gewoon stuurboord slag.

