

ROEIEN: MUIDEN-PAMPUS-MUIDEN

3 EN 4 NOVEMBER 2018



Altijd een super gezellige afsluitende sloepenrace van het jaar. Onbegrijpelijk dat niet tientallen loodsen staan te trappelen om aan dit feestweekend mee te doen, maar ja: de wachtlijst hè...

Ik geef eerst maar even de einduitslag: we zijn nét niet in de prijzen gevallen. Serieus, we waren dichterbij dan ooit! We stonden toch een beetje teleurgesteld vlak bij het podium op onze beker te wachten, ook al wordt de beker op kantoor waarschijnlijk weer weggegooid. Eigenlijk kun je beter achter in de feesttent de prijs afwachten, dan ga je in polonaise en gedragen door honderden kelen naar het ultimatum: een roeiprijs!!!



Zaterdagochtend hadden we de sloep razendsnel te water, dus gelijk door naar de koffie met een enorme berg koeken en muesli repen, het laatste

stukje koolhydraten stapelen. De race verliep dus buiten verwachting goed: zaterdag 2 toptijden met winst op identieke boten! Zondag idem dito. We roeiden nóg beter, dat heb je met bier. Jammer dat de tijdwaarneming niet klopte: 6 seconden langzamer...

Zondagavond vroeg alweer thuis met een toch wel voldaan gevoel. Ik vind het nog steeds een eer en uitdaging om aan de roeiwedstrijden en de trainingen mee te doen. In mei hoop ik mijn 25e Harlingen-Terschelling race mee te maken en geef dan op Terschelling ook aan bekende niet-roeiërs een drankje weg.





Nog niets geschreven over de periode tussen de beide races. Dat is erg lastig zonder namen te noemen, maar een tipje van de sluier: Vertroeteld worden door de Tholense roeiploeg (eet-foto), de mooie luchten, de sfeer, de band in de feesttent, Willem (foto), die zondag kwam invallen omdat Bert aanvankelijk moest varen, etc. Mannen, fantastisch



geroeid en bedankt voor het sturen!

Namens Bert, Brian, Gerard, Hans, Hein, Martin, Reinier, Ron,

Guus

