

HET LOODSWEZEN BIJ DE TUINDERIJ

Zo leer je elkaar kennen bij het Loodswezen

Op zondag 8 april waren we met diverse leden van de soos en van het Loodswezen met aanhang bij de Tuinderij in het Westland. De door Thom van der Hoff georganiseerde middag vond plaats in het centrum van hilariteit, waar men een aantal serieuze strijdtonelen in stand houdt om gasten de gelegenheid te geven elkaar te testen op vaardigheden, inzicht, tactisch vernuft en zoals bij het gezelschap van het Loodswezen bleek een enorme variëteit aan vals spelrij,



Op het onderdeel touwduwen kreeg vader Roos zijn zoon er echt niet vanaf en werd sportief de strijd vervolgd met het Levende Tafelvoetbal. Dat het hier ook weer zeer fanatiek aan toe ging, bleek wel toen zelfs de bal het moest ontgelden. Deze gaf met een grote zucht de strijd toen hij de hoek van het doel raakte. De nieuwe bal werd vervolgens weer door de kooi heen geknald, waarbij de spelers al hangend en vastgebonden aan de stangen probeerden de bal in het doel te werken. Na een 9-1 voorsprong moesten het rode team toch buigen voor de blauwen die met 9-10 wonnen.

Voor het onderdeel 'Plankgas door de Kas' werd de groep in twee teams verdeeld, waarbij op twee gescheiden parcoursen met



opgevoerde scootmobiles door alle teamleden om de beurt met hoge snelheid over het traject werd geraasd. De finalestrijd werd zelfs uitgevoerd met gekoppelde aanhangwagens, waardoor het voor mij een wonder bleef, dat hier geen ongelukken bij gebeurt zijn. Uiteraard kan er maar één team winnen en dat werd weer bij het blaasspel recht gezet.



De ware aard van sommige personen binnen de Loodswezen organisatie bleek echter bij het zinderende 'Je Kan De Pot Op' naar boven te komen. Hoewel de regels duidelijk uitgelegd waren, schijnen toch mensen als Herman, Paul, Thom enz. grote hoeveelheden wc-rollen achterover te kunnen drukken, met als doel de uiteindelijke eer van de dag mee naar huis te kunnen nemen. Gelukkig bleek



dat een aantal jonge deelnemers van de familie de Ruiters dit gedrag snel wisten te kopiëren. Senna en Milan wisten de dikste rollen op de juiste paaltjes te kunnen plaatsen. Half buiten de pot hangend scheurden zij van de ene paal naar de andere en moesten diverse andere potchauffeurs toezien hoe het gele team toch nog



met de winst aan de haal ging. Toen iedereen weer van de pot gerukt was bleek dat Eerlijkheid toch altijd het Langste duurt. De tranen die over de wangen liepen waren niet met harde wc-rollen te verwijderen en men liet de lachtranen dan ook maar voluit lopen.

Afsluitend met enkele heerlijke versnaperingen in het zonnetje op het terras kijken we terug op een zeer geslaagd evenement, waar je elkaar dus eens echt leert kennen. Uiteindelijk overal winnaar bleek Anja Roos te zijn, maar die had dan ook de hele troepenmacht van thuis mee gebracht.

Bedankt voor de leuke middag en tot de volgende maar weer, want de Tuinderij in de Lier is echt een speeltuin waar grote mensen weer echte kinderen worden.

Sjaak Sprong

