

PUZZELTOCHT 2017

De eerste week van oktober 2017 laat de herfst zich van zijn herfstige kant zien: regen, wind, ontwortelde bomen, paddenstoelen, kleurende en dwarrelende bladeren. Precies die week wordt de puzzeltocht 2017 gehouden, dit jaar door Albert en Carla in elkaar gezet en georganiseerd. Deze twee moeten een hotlijn met de weergoden Wodan, Donar en Njord hebben (dat kan niet anders). Precies de dag van de tocht, woensdag 4 oktober, mooi weer: droog, weinig wind en af en toe zelfs een straaltje zonneschijn. Het gezelschap bestaat grotendeels uit vaste puzzeltochtenaren (dat klinkt als inwoners uit het dorp Puzzeltocht). Toch missen we helaas een aantal mensen uit vak F, de Harde Kern, die hadden ook mooi weer, maar dat schijnt op Cyprus normaal te zijn in deze tijd van het jaar.



De rit is prachtig, uitgezet in het Groene Hart, met als vertrekpunt hotel Abrona in Oudewater. En



net als alle andere jaren, kom je tijdens zo'n tocht plaatsnamen tegen waar je nog nooit van gehoord hebt. Bijvoorbeeld: Papekop (Ik dacht gelijk aan de beeldenstorm, maar als je het googelt, komt er een verrassende verklaring, vooral voor "kop"), Waarder, Driebruggen, Hogebrug, Hekendorp, Goejanverwelle en ga zo maar door. En wat mijn groene DS hartje dan weer deed opbloeien is dat we tot tweemaal toe de Lek overstaken met een veerpont. Trouwens ook hier heeft de moderne tijd toegeslagen, betaalde je vroeger de veerman met twee munten, wij deden het met een voucher. Na de overtocht van zuid naar noord, genoten we van een goede lunch in restaurant Lekzicht te Schoonhoven.

En ja, eenieder weet het nog van de peilreizen op de Zilvermeeuw, Delfshaven, Tender 1, etc., na de lunch moet je niet meer moeilijk doen. Albert en Carla



hadden dat weer perfect voor elkaar: de moeilijke vragen bewaren we voor de "pub quiz" na het avondeten en nu is het een kwestie van rustig naar het hotel tuffen met een paar eenvoudige vragen. Zo rond 15:00 waren we met het hele gezelschap weer terug in hotel Abrona, formulieren inleveren, de reis evalueren en de High Tea naar binnen werken.



Dat deden we vroeger trouwens ook: op de posten Madroel, Botlek en Europoort kwam het met enige regelmaat voor dat er onder het genot van een kopje koffie, koude thee of ijswater, met een koekje of zakje chips erbij de reis geëvalueerd werd. Ook een soort High Tea dus. Al snel had Carla (nadat ze de accu van haar auto opzettelijk, maar ook per ongeluk, helemaal uitgeput had) de gegeven antwoorden op de puzzelvragen nagekeken. En, het viel inderdaad

op: Thom en Arlene doen eens een jaartje niet mee en wie wint? Jawel, iemand die normaal nog niet eens voor de poedelprijs in aanmerking komt: == Ondergetekende dus ==

Het was een leuke tocht, een mooie tocht, soms een leerzame tocht, soms een "oh ja" momenten tocht, maar bovenal een gezellige tocht. En dat laatste had een duidelijke oorzaak: Het gezelschap!!!

Wie weet wordt er het volgend jaar een tocht georganiseerd waar ook eens actieve loodsen met hun partners aan mee gaan doen, die heb ik dit jaar namelijk gemist.

Beste Puzzeltochtenaren, ik hoop jullie volgend jaar weer met hetzelfde enthousiasme te zien.

Groeten van de onverwachte, maar toch gelauwerde winnaars van 2017:
Peter en Yayan Vink.

