

Puzzeltocht in Oost-Brabant

Het was een klein maar zeer gezellig gezelschap dat aan de puzzeltocht dit jaar meedeed en voor iedereen die niet mee was..... Jullie hebben wat gemist!!! Uitstekend hotel, lekkere bedden, mooi sanitair, lekker gegeten en waar het natuurlijk allemaal om draait; een hele leuke puzzeltocht onder de bezielende leiding van Thom en Arlène. We waren in Nuenen in Oost-Brabant, waar Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt en dat is goed te merken. Naast informatiecentrum Vincentre ook veel informatie op borden in de omgeving en standbeelden in het leuke parkje in het centrum van het dorp waar we trouwens vanaf het terras van het hotel uitzicht op hadden.

Na het gezamenlijke ontbijt en briefing op het terras door Thom gingen we van start. Het begon al met de vraag of Vincent nou werkelijk zijn hele oor of slechts een stukje had afgesneden in een vlaag van verstandsverbijstering. Aan de hand van de duidelijke routebeschrijving werden we door het Brabantse land geleid en werd er hier en daar even gestopt om even rond te kijken, een vraag te beantwoorden of gewoon even met je medepuzzelaars te kletsen. We kwamen langs een oude watermolen die terug te vinden is op een schilderij van van Gogh, wij moesten hier de schoepen van het waterrad tellen. Dat de vragen gevarieerd waren bleek wel uit de QR-code die gescand kon worden om een leuk verhaal over de koelbloedige tuinman te horen. Overigens kon de vraag ook beantwoord worden door gewoon uit te stappen en goed de informatie te lezen.

Na ongeveer 20 km kwamen we aan bij Kasteel Croy waar we naast bijzondere schapen ook nog een bijzonder charmante bed en breakfast tegenkwamen. De Romeinse God die op de windvaan van het kasteel prijkte was Fama, nog nooit van gehoord.... Het is de God van de roem en het gerucht met een korte en een lange bazuin. Het woord faam komt bij haar vandaan.

Nadat we bij het Wilhelminakanaal voor de geopende brug moesten wachten op snel-varende binnenmannen kwamen we al snel bij het lunchadres "de Brabantse Kluis" dat een combinatie is van hemel en aarde. De naast het klooster gelegen boerderij is verbouwd tot herberg, maar het klooster is nog steeds een thuisbasis voor de nonnen van het Heilig Bloed. Een bijzondere plaats waar we lekker hebben gegeten.

Thom en Arlène hadden ook een dag opdracht bedacht; maak met je equipe een eigen versie van "De Aardappeleters", met een aardappel die van thuis was meegenomen. Dus tijdens het puzzelen moesten ook de raderen draaien voor een creatieve/leuke variatie van het schilderij. Inspiratie konden we aan Maria vragen die we in de middag in een kopie van de Lourdes-grot in Mariahout (what's in a name???)



tegenkwamen. Met de kruiden die we onderweg moesten plukken hadden we een heerlijk gerecht kunnen maken, maar de meesten kozen toch voor een foto met de aardappel in zijn pure vorm, aan een vork, of gewoon uit het vuistje. Zie de foto's.



was heerlijk weer dus na de bespreking hebben we op het terras van het diner genoten. In het park voor de deur was van alles te zien, wat op het bord lag was heerlijk, de bediening vlot, vriendelijk en niks te veel. Kortom het waren echt een paar lekkere dagen.

Ik kan u vast melden dat er volgend jaar weer een puzzeltocht zal zijn, dan in het midden van het land. Dus voor diegene die er dit jaar niet bij was en die dus echt iets gemist heeft zou ik willen zeggen doe je best om volgend jaar wel mee te gaan!!!